

## Shape of the Netherlands deel 4

18 sept Goirle tot aan Mheer Limburg

Vandaag, zaterdag 18 september 2021, staat een korte editie op het programma. Onze agenda's waren weer veel te vol en ik moet zelfs 's avonds voor een dinertje met vrienden, dat ik niet wil overslaan, terug in Duiven zijn.



Ik had thuis kunnen blijven, lekker luieren in de warme kamer en rustig naar buiten kijken naar de mist in de straat. Maar nee, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik ga onderweg voor deel 4 van mijn rondje NL.

Om te beginnen gaat het via de A50 naar 's-Hertogenbosch en dan onder Tilburg door naar Goirle. Het is de hele weg mist, van dikker naar dik naar steeds wat dunner.

In Goirle begint men te ontwakken op het moment dat de mist verdwijnt en het terras van Restaurant Flanders wordt net geopend voor een warme koffie.

Het is net negen uur en nog een klein stukje verder is het "ploeps" daar sta ik aan de Belgische grens.



Terras met koffie Flanders in Goirle



Lange kaarsrechte grensweg Arendonk

Het is even wennen om wegen te vinden die langs de grens lopen. De overgang van Nederland naar België is hier wat minder officieel dan bijvoorbeeld de grens met Duitsland, dus regelmatig vind ik mezelf dan weer aan de ene, dan weer aan de andere kant van het lijntje.

Toch lukt het me om via diverse paden en gehuchten en via De Plateaux-Hageven (jawel) bij Borkel en Schaft te komen. Hier schijnt de zon zodanig dat ik onder een parasol een koffie ga nemen. Met een appelgebakje.



Koffie in Borkel en Schaft



Oranje blommekes bij Weert

Als de koffie op is rijden we richting Stamproy en dan verder naar Ittervoort. Van Maasbracht zoeken we onze weg, via Ohé en Laak (helaas, mijn favoriete Hotel Restaurant is vandaag gesloten 😞) en Roosteren, door het smalste stukje Nederland. Bij Nattenhoven gaan we het Julianakanaal even over om bij Geulle weer aan de westkant te rijden, langs rijen vol bomen waarin Maretak wordt gekweekt. Apart, hoe deze parasitaire plant gekweekt wordt en dus expres mooie populieren worden opgeofferd.



Na Geulle is het nog een kattensprong naar Maastricht, waar de weg is geblokkeerd voor gemotoriseerd verkeer om ruimte te geven voor fietsers. Ik kan hier dus niet de grens volgen. Toch probeer ik in Maastricht via diverse woonwijken de grens te volgen en eindig bij de Maas, net naast de Sint-Pietersberg.

Op mijn Tomtom heb ik "Thuis" ingesteld als bestemming zodat ik kan zien hoe laat ik thuis kom als ik nu deze navigatie volg. Ik heb nog een klein uurtje over, dus ik besluit om even te gaan dwalen in de bergen / heuvels van Zuid-Limburg.

Ik laat dus het dwangmatig volgen van de grens ietwat varen en rij via de Maasboulevard en later de Rue Collinet naar Ternaaien(B) en Lieze(B) om Eijsden heen. Via Mesch en Libeek wil ik van Mheer naar Slenaken.

Maar er is meer in Mheer dan goed is voor deze heer. Er is een huwelijk aan de gang waarbij het complete Mheer wordt geblokkeerd.

Ik draai om en via een boerenpad kom ik verder van de grens en ga dwalen, totdat ik op Tomtom zie dat mijn ETA (Estimated Time of Arrival) in Duiven bijna overeenkomt met mijn beloofde tijdstip van thuiskomst.

Kortom, voor vandaag eindigt de pret bij oprit 7 van de A76 bij Bocholtz. Van daar is het nog anderhalf uur tuffen. En dan komt deel 5 van dit avontuur.

