

Shape of the Netherlands, deel 2

29 mei IJmuiden tot aan Neeltje Jans



Figuur 1 Shape of NL W Z

Het is een week later dan de vorige etappe. Ik heb alweer twee dagen vrij om te besteden aan mijn hobby (motorrijden) en mijn project (rondje Nederland).

En waar waren we gebleven? O ja, IJmuiden. De tent is weer droog dus we kunnen weer genieten.



IJmond haven

Op weg naar het wilde westen stappen we 's morgens redelijk bijtijds op en snorren over de A12 tot aan Veenendaal. Daar zie ik op het A-locatie industrie terrein een nieuw bedrijf met reclame voor Outdoor Adventure en met een etalage vol interessant spul. Ik besluit er even te stoppen om te zien wat dit bedrijf te bieden heeft. Ik raak aan de praat met de eigenaar, iemand die ik vaag ken uit het verleden. We nemen een koffie en hoewel de winkel nog niet open was, was ik meer dan welkom. Bikebear Buitensport. Hier gaan we nog eens naar terug.

Ik stap weer op en met verse koffie in de buik rijden we vlot onder Amsterdam door, langs Schiphol, voor de Velser-tunnel langs, naar IJmuiden. En nog verder.

Het blijkt dat er naast IJmuiden ook nog een IJmuiden Jachthaven (Marina Seaport) ligt en zelfs een heus IJmuiden strand. Nooit geweten. Zo zie je maar dat je als motorreiziger als toerist in eigen land je jezelf kunt laten verrassen.



Kasteel Santpoort-Zuid



Boulevard Noordwijk

Dat verrassen gaat verder op het moment dat ik weer iets het binnenland in moet omdat er geen wegen door Nationaal Park Kennemerland lopen. Zo kom ik opeens langs Santpoort-Zuid. Voor de mensen rond Haarlem zeer bekend en een gewild wandel gebied. Voor ons is het iets nieuws. Helaas gesloten vanwege u weet wel.

Na deze natuur kom ik terecht in de mondaine villa wijken van Bloemendaal. Wat een keten staan hier zeg, en wat een onderhoud is daarvoor nodig. Via de boulevard van Zandvoort moet ik weeven om een natuurgebied heen, dit keer de Amsterdamse Waterleidingduinen, en kom door Aerdenhout.

Vanaf het dorp Ruigenhoek komen we in de buurt van Noordwijk en het bij behorende Noordwijk aan Zee. Op de boulevard aldaar plaats ik de motor strategisch voor me, open de topkoffer en vind daar zowaar een mueslibol met kaas.

Na deze versnapering rijden we richting Katwijk en tuffen even over de boulevard aldaar. Een paar jaar geleden waren we hier met de fiets toen we van Leiden naar Vlieland fietsten. Maar dat is een ander verhaal.

Na Katwijk staat Wassenaar op het programma. Ik zie weliswaar weggetjes op de kaart maar de weggetjes parallel aan de kust blijken allemaal fietspaden te zijn. Ik probeer het met mijn motor en kom een heel eind, maar moet toch weer keren en naar de N441 terug.

Pas bij Scheveningen kan ik weer de Noordzee zien. Via de haven komen we in Den Haag, of liever, Kijkduin. Dan gaan we verder richting Monster. Had ik al verteld dat we vandaag goed weer hebben? En omdat het zaterdag is, is het grotendeels file rijden vandaag. Met een motor kun je nog een beetje opschieten, maar als je de grens met Duitsland gewend bent, is de grens met de Noordzee een kleine ramp.



Pont Maassluis-Rozenburg



Gelukkig gloort er rust aan de horizon. Want na Hoek-van-Holland, we gaan natuurlijk even naar de pier kijken, nemen we de pont van Maassluis naar Rozenburg op het schiereiland Voorne-Putten.



Het is natuurlijk een plicht op langs Europoort te rijden, strak langs de monding van de Nieuwe Waterweg. Maar hier wijk ik even van mijn principe af. In plaats van die A15 snelweg neem ik de rustige N218, de secundaire weg die leidt langs Brielle (Den Briel)

Van daar kom ik op de nieuwe Maasvlakte, een industriegebied gewonnen uit de Noordzee. Met Chinees geld, dat wel. En met aandacht voor de natuur. Dat ook.

Vestingstad Brielle



Maasvlakte Rotterdam, zeezicht



Maasvlakte Rotterdam, motorzicht

Vorig jaar ben ik met mijn echtgenote al eens naar de Maasvlakte geweest, met de fiets, en we hebben daar ook een rondvaart geregeld en een bezoekje aan Futureland om iets meer te leren over de commerciële betekenis van de haven.

Na mijn rondje over de Maasvlakte, dat vandaag lekker snel verloopt, rij ik over de Haringvlietdam naar Goeree-Overflakkee en sla rechtsaf bij Stellendam.

Bij Ouddorp proberen we weer zoveel mogelijk langs de dijken te rijden en we komen uiteindelijk op de Brouwersdam die het Grevelingenmeer scheidt van de Noordzee. Langs die dijk liggen grote zandvlaktes die als strand worden gebruikt. Tientallen buscampers met stoere mensen, waarvan er honderden op het water laten zien wat ze met een vlieger en een surfplank kunnen doen.



Kitesurfers bij Ouddorp



Na een kwartiertje kijken naar dit spektakel gaat mijn reis verder naar Schouwen-Duiveland. Op mijn trouwe motor scheer ik door Renesse en bedenk dat het nu wel laat wordt. Ik zet de pijlen op Ritthem bij Vlissingen waar ik een campingplek heb geregeld.

Net voor de camping koop ik in wat cola en bier plus een lekkere bak Mihoen Singapore.

In het laatste zonlicht staat de tent en begin ik met het nuttigen van deze versnaperingen, tot het te koud en laat wordt en ik de slaapzak dicht rits. Snurken!

30 mei Neeltje Jans tot aan Sas van Gent



en vind mijn weg naar Nieuw-Haamstede met mooie nieuwe villa's achter de duinen en door Burgh-Haamstede en Burgh met oude huizen en nieuwe rotondes. Hier in deze regio wordt overigens flink gerecreëerd met grote budgetten en diverse auto's met witte kentekenplaten en zwarte letters.

Weer wat verder rijden we over de stormvloedkering van de Oosterschelde. Bij het werkeiland Neeltje Jans sla ik af, want ik weet dat er bij de Roompot-sluis een weg westelijk van de N57 loopt.

En ook direct aan het einde van de kering loopt er een kleine weg, die eigenlijk niet voor auto's toegankelijk is, direct langs de dijk van Noord-Beveland naar Walcheren.

Nu we eenmaal op Walcheren zijn besluit ik om een einde aan de dag te maken en ik zet koers op een bekende camping bij Vlissingen. Net voor de camping koop ik een paar blikjes



Terug naar Neeltje Jans en dan dijk Westkapelle



Stormvloedkering bij Neeltje Jans



Dijk langs Borsele



Kamperen in Zeeland: bagage ophalen



Offroad in Zeeland bij Biervliet



Nieuwbouw in Cadzand



Kinderkopjes/kasseien bij IJzendijke



Vredig lunch met koffie bij Assenede



Slagboom Sas van Gent: einde van de rit, van de dag, van het weekend.

Terug via de tunnel, snelweg naar huis.